

## Lölle and The furry drama!

Lars Ohlsson och vad som han har gjort och allt som varit kring honom och hans agerande och vad som följt i dess spår!

Lars Ohlsson var alltså elevassistent till mig och utsedd av Hässleholms kommun under åren 1993 till 1996 när jag gick på Norrängsskolan. Lars Ohlsson hade idéer om att jag skulle bli normal precis som min lärare Rune som jag hade då.

Detta innebar då att jag fick inte identifiera mig som räv, fick inte kalla mig för Smirre och andra på skolan fick inte kalla mig det. Inte tro på Inari och prata om varesig furry, rävar och djurrätt och dylikt. Inte låna böcker om rävar osv.

Lars Ohlsson var ju även i mitt hem en del efter skoltid, då plockar han ihop teckningar, datorspel, tidningar som handlar om djur och furry, tar filmer och annat som har med furry, djurrätt osv att göra. Han tar även ifrån mig gosedyr och prydnadsrävar. Han tar mina hårdrocksskivor och en del av mina TV-spel. Detta lägger han i en bag och sätter i sin bil. Han säger att *"Sociala myndigheter ska utreda hur fixerad du är vid rävar."* Jag har aldrig fått sakerna tillbaka och ingen vet vart de tagit vägen.

Min mor polisanmäler Lars Ohlsson för detta tilltag men polisen går inte vidare med det för de säger att ord står mot ord och Lars Ohlsson sa att folk på Hässleholms kommun hade get honom order att göra detta. Min psykolog som jag hade såg till att Lars Ohlsson fick sparken som min assistent.

Lars Ohlsson gjorde många andra dumma saker under undertiden som min assistent också, bland annat så skulle han tvinga oss att sälja huset och han ansåg att min mor skulle ha slutet psykvård för hon förstod inte mitt bästa och att jag skulle bo på ett skyddat hem i Tormestorp där jag inte skulle få ha någon dator, TV spel, mjukisdjur, hårdrock osv. Vi var även och tittade på en tom och väldigt liten lägenhet på detta boende. Han bar sig dumt åt med vår hund, Jessi, så att hon var livrädd för Lars Ohlsson och kröp och kissade så fort Lars Ohlsson kom in i hallen. Jessi blev förstörd i psyket av Lars sätt att uppfostra henne.

Lars Ohlsson är också en extrem rovdjurshatare, han ägnar sig åt att lägga ut giftåtlar för att ta livet av rävar samt han skjuter rävar och även lodjur. Han har även år 2000 skjutit en varg utanför Torsås. En sändarförsedd varg som naturvårdarna följde. En av rävarna som han hade skjutit använde han som dörrmatta. Fruktansvärt vidrigt och hemsk agerande.

Han körde motorcykel med mig bak på utan skydd i 240 km/t på Äggnabergarakan vilket mor var väldigt arg över.

Han förbjöd mig att på skolan prata med och umgås med en av de få kompisar jag hade på skolan, LL. För att Lars Ohlsson tyckte att LL var sjuk i huvudet för att LL gillade fantasy, science fiction och hårdrock med mera.

Min lärare Rune tvingade mig att i klassrummet sitta inför andra elever och skriva i ett kollegieblock *"Jag är en människa och ingen räv"* 100 gånger samt att Rune tvingade på mig detta med att sätta människan över andra djur och talade om för mig hur dumt och fel det är att anse sig vara ett djur och Rune pratade även illa om min Mor många gånger i klassrummet så att andra elever hörde det.

Lars Ohlsson var väldigt arg över att han inte fick fortsätta som assistent till mig men tog jobb som fritidsledare i Hässleholm. Han har varit runt och pratat med alla möjliga i kommunen om hur fel han tycker det är med furry och att jag identifierar mig som en räv samt att Lars Ohlsson har sedan under flera år bedrivit hatkampanjer på nätet mot mig och mot furries i allmänhet.

Redan 1998 så började folk ringa från ridskolor och fråga mig en massa saker om jag gör perversa och hemska saker med hästar osv, det framkom att Lars Ohlsson varit inne på flera hästforum och skrivit saker om mig och om furries i allmänhet som inte är sant. Om att jag och andra furries har sex med hästar och stoppar upp vassa föremål i slidan och baken på hästar osv. när de på ridskolorna förstår att detta inte är sant så uppmanar de mig att polisanmäla Lars Ohlsson men polisen lägger bara ner för att de säger att ingen kan knytas till posterna.

Det här med förtalskampanjer på olika hästforum har hänt vid flera tillfällen och under flera år.

1999 eller 2000 så ringer en av mina furryvänner upp mig och berättar att Lars Ohlsson har lagt ut dödslistor mot mig och mot flera andra furries som folk ska skriva på. Samt andra listor om att utrota vargar och rävar osv. Även saker som att personer med Aspergers Syndrom inte förtjänar att leva och slogan *"Den som inte kan ta vara på sig själv förtjänar inte att leva!"* Samt att bögar ska pålas och brännas levande och annat hemska. Lars Ohlsson var även med på en del Nazistmöten och gick och demonstrerade med Nazisterna och uttryckte bland annat hat och dödshot mot homosexuella och mot funktionshindrade vid dessa möten och demonstrationer. Min furryvän polisanmäler dessa listor och kontakter servern där de ligger, efter några dagar så är listorna borta men polisutredningen lades ner här också.

Efter detta så var jag extremt rädd för Lars Ohlsson och även andra Furries var rädda för honom. Lars Ohlsson var även inne på Fox Powers forum och skyllde oss för tidelag med rävar, att vara pedofiler och att släppa ut minkar och skrev hotgrejer som att veganer ska få huvudet avskjutet med hagelbössa och annat hemska. Lars Ohlsson blev naturligtvis utslängd för det var en av mina närmaste furryvänner som satt på den servern och han och jag drev Fox Power tillsammans. Ett par månader senare så blir Fox Power hackat och totalt förstört med vidrigheter. Jag beslutar att vi ska stänga ner Fox Power då. Min furryvän spårar hackningen till en brandvägg hos BUN i Hässleholm och min furryvän ger mig information om

Ip-adresser, datatrafik och vad som exakt har hänt. Detta överlämnar jag till polisen men de lägger ner det också för de tycker det är bara dravel.

Fox Power var alltså en förening/nätverk kring detta med furry, djurskydd och om rävar i synnerhet med ca 370 aktiva i både Sverige, Danmark och England.

2000 till 2004 går jag på Komvux, jag har Krister som är ledsagare och inte assistent. Också anställd av kommunen. Han var bra och positiv till detta med furry och var med min när jag var med Annette och hennes vänner och till Skånes Djurpark många gånger samt att jag övningskörde med Krister. Krister var också med mig till Södertälje och träffade min närmaste furryvän en gång.

Iaf det som hände 13e afton 2000 var att Krister och jag varit inne i Hässleholm, vi hade fiket och jag hade varit på Nisses och handlat för min julpeng. Skulle ta bussen hem själv till Norra Sandy för Krister skulle träffa några av sina Socialdemokratiska vänner för han var även politiskt engagerad.

På stationen i Hässleholm träffar jag Fidge, Jonas och Åsenbjörk. Gamla elever från min gymnasieskola som även jobbar på SIVO. Fidge, Jonas och Åsenbjörk visar mig en tidningsnyhet i Norra Skåne om att en hemvärnsman i Perstorp har haft inbrott och bland annat blivit bestulen på sitt vapen och en avsevärd mängd ammunition. En automatkarbin av modell AK4.

Fidge, Jonas och Åsenbjörk berättar för mig att det är Lars Ohlsson som har stulit denna och att Lars Ohlsson tänker skjuta mig, min mamma samt söka upp andra furries och skjuta dem.

Jag blir naturligtvis mycket rädd och när jag kommer hem så är inte Mor hemma, utan hon är hos min moster och sen handlade hon.

Jag ringer 112 och begär att få tala med polisen. Jag blir kopplad till polisen i Kristianstad som jag berättar detta för.

Detta då resulterar i ett två poliser kommer hem till Lars Ohlsson, ber att få titta i Lars Ohlssons vapenskåp där det bara finns hans jaktvapen och ingen AK4. De pratar med Lars Ohlsson om att han ska sluta hota mig och mina kompisar.

Sommaren 2001 blir jag kallad till tinget i Kristianstad där jag får möta både Lars Ohlsson och hans nazistiska kompisar. Detta känns oerhört jobbigt. Dessutom var jag helt fel klädd för att vara på rättegång. Jag skulle haft kostym vilket andra där hade och även Lars Ohlsson. Jag hade en vargtröja och mjukisbyxor på mig som jag ofta brukar ha.

Jag fick en advokat som skulle föra min talan mot Lars Ohlsson, det pratades mycket om dittan och dattan på rättegången. Lars Ohlsson menade att han bara velat hjälpa mig och dra mig ur furryskiten, att jag då har brutit all kontakt med honom och att jag bussar mina

furrykompisar på honom och hittar på saker och falskt polisanmäler honom för vapenbrott och dödshot.

Min advokat förklarar för Lars Ohlsson att jag på grund av min aspergerdiagnos och Lars Ohlssons tidigare agerande som skrämt upp mig tror på detta som mina arbetskompisar har sagt och därför gick till polisen med detta. Lars Ohlsson blir arg och slår näven i bordet och skriker rakt ut. *"Hur länge ska han dölja sig bakom en sjukdom?!"* Domaren säger åt Lars Ohlsson att lugna ner sig.

Under rättegången kommer det fram att Lars Ohlsson har mordhotat och terroriserat en familj som har ett katthem utanför Vinslöv och att han hotat och burit sig illa åt mot två homosexuella män i Kristianstad. Samt att Lars Ohlsson under påverkan av sprit har ringt och terroriserat dem på Rovedjursföreningen med varghat och annat hemskt.

Lars Ohlsson påstår att det är mina furryvänner som gjort de här dödslistorna mot mig och mot furries i Lars Ohlssons namn samt skrivit dumheter om mig på olika hästsidor. Lars Ohlsson påstår även att furries har varit vid Lars Ohlssons hem utanför Vinslöv och då kastat bajs och ägg på huset, släppt ut dovhjortarna och förstört Lars Ohlssons bil.

Lars Ohlsson kräver att jag ska betala skadestånd till honom på 30 000 kronor. Vilket inte är rimligt. Jag blir dömd däremot att böta 500 kronor till Brottsofferfonden för att ha larmat polisen i onödan.

Lars Ohlsson drar världens rövarhistoria i rätten om vad som hände den kvällen 13e afton 2000. Att ett en piketbuss kör in på gården, de kastar in chockgranater i huset och flera poliser med automatvapen och hjälmar stormar gården, trycker ner Lars Ohlsson på golvet och sätter handbojor på honom. Att de tar honom till häktet medans polisen söker igenom gården efter AK4an och vänder upp och ner på allt samt beslagtar Lars Ohlssons jaktvapen. Att Lars Ohlsson hade fest med vänner vid detta tillfället och att även barn var med på festen, vilka blev svårt traumatiserade av stormningen. Ingenting av detta är sant, det är sådant som händer på film och om det gäller terrorism och hot mot rikets säkerhet. Jag har pratat med polisen om detta och det var två vanliga patrullpoliser som kom hem till Lars Ohlsson i en vanlig polisbil. De kollade i vapenskåpet och satt på verandan och pratade om att jag var livrädd för Lars Ohlsson på grund av vad han sagt, gjort och skrivit.

Efter rättegången så är Lars Ohlsson rätt så arg för att han inte kommer att få sina 30 000 och att domaren insett vad Lars Ohlsson är för en, en dum och elak mobbare som vill starta drama. Ute vid bilen petar Lars Ohlsson mig hårt i bröstet och säger till mig. *"Jag tolererar inte att du anser dig vara en räv och det gör ingen annan heller. Jag ska skjuta en räv och lägga på din trappa!"* Både Mor och Krister hör detta och tycker det är mycket otrevligt och dumt.

Sedan så fortsatte skrivierna på olika hästsidor. Jag fick en plasträv med ett spik igenom i min brevlåda och filmer med djurporr samt anonyma lappar om hur fel det är med att vara

furry och att mina katter skulle bli skjutna och uppspikade på träd samt att jag skulle få en död räv uppspikad på dörren och annat hemskt.

Folk från ridskolor osv. fortsatte att kontakta mig om att jag måste polisanmäla Lars Ohlsson för förtal och hot, att jag vet vem han är och att bara jag kan stoppa honom. Men jag vågade inte polisanmäla honom fler gånger.

Plötsligt var det lugnt 2005, fick veta av Katarina som brukade passa Jack nr 2 när Mor och jag var på utbildningsresor med Handihand. Det jag fick veta av Katarina var att Lars Ohlsson satt i fängelse i 1 år och 6 månader för att han hade misshandlat killen som hade macken i Hässleholm, den macken som jag sedan dess kallar för misshandelsmacken. Lars Ohlsson hade gjort ett jobb med denne killens motorcykel som killen inte ville betala för att jobbet var dåligt gjort. Då dyker Lars Ohlsson upp på macken och hotar killen med pistol, misshandlar killen med ett järnrör och tömmer kassaapparaten på pengar. Killen hamnade i rullstol och fick lägga ner sin mack och affären revs. För detta dömdes Lars Ohlsson till ett saftigt skadestånd samt fängelse i 1 år och 6 månader.

2007 gick jag IT linjen på Furuboda till 2009. Under 2007 pratar vi bland annat om mobbning och jag skriver ett skolarbete på Furuboda som heter "The Redneck File" som handlar om min tid på Norrängsskolans lantbrukslinje och Lars Ohlssons agerande och furryhat under den tiden. Jag hade också reggat mig på SveaFur och berättade rätt öppet om min själv och min bakgrund på SveaFur. Jag hade Redneckfile på min Furubodasida och delade den på SveaFur till mina vänner att få läsa.

I maj 2008 så får jag veta av andra furries att Zenu har blivit hackat och att massor av Zenumaterialet ligger upplagt på SpChan och att det skrivs fruktansvärda saker om mig, min mamma och om furries på SpChan. Samtidigt så dyker en anonym användare upp på SveaFur och gapar och skriker om Redneckfile och att jag ska inte vara bland furries, om att döda rävar och även nazistgrejer och annat dumt. Enligt admins på SveaFur är denna anonyma person just Lars Ohlsson. Han bråkar bara inte med mig, utan även med flera andra furries och han mordhotar Timmy som då var 14 år. Timmys föräldrar polisanmäler honom för det men polisen lägger ner det med motiveringen att de inte har resurser att ta hand om det som händer på konstiga forum.

Jag delitar min Furubodasida och Zenuarkivet men det är för sent. Allt material ligger ute på en massa olika ställen.

Handihand, Conny och Janne påstår att det är furrysarna som gör detta, att de är sjuka i huvudet, att de hatar mig för att jag har Asperger och aldrig kommer acceptera mig som en av dem. Att furries har ett starkt förakt mot handikappade och svaga, att de gör en massa hemska saker som att våldta djur och barn, skända gravar, bränna ner kyrkor osv. Att de knarkar och är Djävulsdrykare osv. Att i USA så har furries mördat, skändat och ätit kristna. De tycker jag ska sluta vara med furries och gå tillbaks till Pingstkyrkan.

Naturligtvis så bröt jag kontakten med Janne och Conny och vill jag inte ha Conny så får jag lämna Handihand sa Sanna och det gjorde jag. Jocke gick med över från Handihand till Tindra.

Jocke gjorde ju vad jag förstått det här med Smirrekoll och låset på gamla datorn på order från Handihand. Krävde att få lösenord till SveaFur, Mejl och Skype för han skulle luska reda på vad de andra furrisarna är för några och vad de är ute efter. Att jag fick inte ha kontakt med flera av furrisarna för de var inte bra för mig, att jag hade tillgång till väldigt få sidor och kunde bara använda datorn mellan klockan 18 och 21. Jocke krävde att han skulle sitta med mig när jag skypar med mina vänner, han gick in och delitade en del av mina poster på SveaFur som andra furries hade svarat på och de blev ju klart arga över detta och trodde att jag bara satt och dummade mig.

På Rävninge så sa Jocke mycket obehagliga saker som skrämde upp mig, försökte tvinga på mig detta med att sätta människor över andra djur och talade om för mig hur fel det är med furry och att det är perversa, kriminella och farliga personer som intresserar sig för furry och inget bra umgänge för mig. Jonas Söderkvist hade ett typ förhör med mig om vem Lars Ohlsson är och vad det är för folk jag umgås med, att han och Monika är livrädda för att deras djur ska råka illa ut, att dem och deras barn ska råka illa ut och att det ska hända mig något för att jag umgås med kriminella och farliga personer.

På min blogg kom det en hel del kommentarer på tider som jag inte kunde vara online och som låg kvar flera timmar som också skrämde Monika och Jonas. Kommentarer som riktades mot deras hästar och hundarna och mot mig. Från bland annat Lars Ohlsson och Anonym Smirrehatare.

I brevlådan i Norra Sandby kom det också ett anonymt brev i postlådan om att jag inte borde vara på internet för att jag och min mor kunde råka illa ut då och på brevet fanns symboler som har med furry att göra. Någon dag senare hade någon ställt en Anubis på trappan. Den har min mor tagit vara på för den är ju fin men brevet är slängt. De andra furrisarna på SveaFur säger att detta är inget de har gjort men att de är arga på allt tjafs som är kring mig och att dramat förstärker för att jag reagerar på det.

I september 2013 så dog Lars Ohlsson och det har faktiskt varit väldigt lugnt sedan dess.

Idag har jag en lugn, trygg och bra tillvaro och stöd av mina assistenter som accepterar att jag är en furry och har behov av att vara med andra furries, får åka på furrisarna konvent NFC och en ny och riktigt bra dator utan något lås och spärrar och bra och fin kontakt med alla furries.

© Smirre Kirax