



Smirres Vulpina Dikter!

Till mitt totem– Räven!

Mörkrets tid är nu här
och jag vill vara den du är.
I skogens mörker ser jag dig stå
I skogens mörker hör jag dig andas och gå.

Du är mig nära
Och jag ser in i dina eld röda ögon
Och ser skimmer av eldens lågor.

Du är full av magins kraft.
Du är vackrast av alla
Och jag smeker med min hand din ludna kind
I nattens svala vind.

Maskrosor!

Maskrosen, de vildas blomma, du frihetens sol som spränger asfalt och betong. I gräset som gula solar du är, där rävtassar trippa fram i morgondagg.

Maskrosäng speglar natthimlens stjärnevalv där maskrosor stjärnor blir.

Miljöpartiets blomma du också är och av maskros kan man brygga friskt och sött vin, i midvintertid ger maskrosvin en fläkt av sommarens spirande kraft och liv. Sommarens vindar blåser över maskrosfält och att ligga på ängen med himeln som tält.

Sommar, sommar du av alla årstider är bäst. Örnen flyger under klarblå himmel och på klippan står vargen stolt och fin, spanar över berg och maskrosäng, vakar över rävar och

harar som leker på maskrosäng och jag längtar till min sommaräng. Att höra humlans surr, fågelns sång och med rävarna få springa i gräset en gång.

Vulpes Irae!

Högt vördade Räv från Gamlaskogen.
Solen glänser i din vackra päls, dina ögon är bärnsstenseld
däruti styrka, mod och frihet flammar.

Räv, skogarnas, bergens och viddernas härskare, härdad av is, kyla, snö och blåst. De vilda djurens ledare och frälsare.

Du är de vilda djurens konung och du ger oss styrka och mod, i din makt utgjuter vi de pälslösa apornas blod, och den pälslösa apan är vår träl.

Räv steg fram, hans tankar var röda tankar, röda som blod.

Hans tänder glimmade i solens sken.

Räv står segrande på klippans topp, djuren har nu ett hopp.

I Gamlaskogen firar vi en fest, vi firar vår seger över de onda , som varken har svans eller öron, deras högmod och högföräderi är nu till intet gjort, en ny era har fötts där rävar, vargar och alla andra av skogens djur lever i välgång, lycka och frihet.

Räv från Gamlaskogen sitter på den gylne tronen, med makten i sin tass och skapar ett samhälle i välstånd, fred och harmoni, där djuren lever fria, utan jakt, död och våld.

Basunen går ut över hela vår jord, att förkunna att Räv från Gamlaskogen är kung, fred och harmoni mellan alla djur intill tidens ände.

Höj en skål till Rävns ära.

Hurra, Hurra, Hurra.

Jakt ?

Jakt- Det tycks som det alltid funnits.

Jakt- Katastrof i ett enda ord.

Jakt- En sport lika grym som människan själv.

Jakt- Är allt annat än barnkammарlek.

Rör det dig om djuren dör?

Har du mod att säga ifrån?

Kom då fram!

Bekämpa själva människo-imperialismen, min vän!

Någon gång måste vi stanna upp och säga: STOPP!
Nu väljer vi en annan väg och lär oss utav en gammal klok räv.
Alla djur måste hjälpas åt, det är enda sättet att göra revolution.

Vi rävar måste göra allt vi kan för att stoppa jakten, det är bråttom.

Jakt- En fråga om människans rätt.
Jakt- Nu står det mot djurens rätt.
Jakt- Men de är de vilda djuren som får betala.
Jakt- Är priset av någon annans liv.

Rör det dig om djuren dör?
Har du mod att säga ifrån?
Kom då fram! Bekämpa själva människo-imperialismen, min vän.

I ditt hjärta känner du ett ansvar!
Djupt i ditt hjärta känner du din plikt!
När du ser hur människan dödar de vilda djuren och skövlar Gamlaskogen!

Tillägnat mänskligheten!

Ni som bedriver jakt så att rävar dör.
Ni som tillverkar vapnen som slår ihjäl och förstör.
Ni talar om människans rätt, att tämja och förslava vart och ett av Jordens vilda djur.
Jag vet var ni finns och jag vet vem ni är, ni är
Centerpartister, bönder och rednecks, våldet och hatet är er kraft, men tillsist det er själva förgör.
Ni sitter bakom skrivbord i eleganta kvarter
Och ni leker med världen som om världen var er.
Sen är det alltid de vilda djuren och inte ni som ska bli en trofé och dö i ert smutsiga krig, fast ni kallar det viltvård och jakt.

Ja, det är alltid dom unga som ni skickar till slakt
medan ni sitter hemma i era slott och palats
Och ni talar om ära och ni talar om mod
Men det enda djuren får som ni utsätter
för er jakt, är ångest och gyttja och blod.

Ja, ni hycklar och ljuger och ni kör era spel
Men jag ser rakt igenom era lögner och svek
Ni talar om frihet och om demokrati
Och så handlar det bara om simpel profit
och människo-imperialism.

Och ni skjuter honor och ungar mot gamla och sjuka
som inte har nåt försvar. Ni är liksom skabbkvalster
som lever på lik, Fast ni slipper ju höra dom sårades skrik

Och ni hotar vår framtid och våra ofödda barn
med bakterier och gifter, med plutonium och uran
Och ni kanske har pengar och ni kanske har makt
men det enda jag känner för er, människa, är förakt.

Jag måste ställa en fråga, Tror ni silver och guld
kan köpa er fria från ansvar och skuld?
Tror ni er kristna gud kommer att va er till hjälp
den dan när ni brinner i Helvetets eld?

Min Kampsång!

Sätt Norrängsskolan i brand! Spräng kommunhuset till sand!
Lasse Ohlsson ska ha en kärve bly! Gör en dörrmatta av hans hud!
Med M-16 geväret i min tass, ska jag strida för den subkultur som jag håller kär!
Jag ska strida för djurs och furrisars frihet, med M-16 geväret i min tass!

Vi ska beväpna oss! - Egen omskrivning av Ebba Gröns låt "Beväpna er!"

Ja ja, ja hatar hela Norrängsskolan
Ja ja, ja hatar hela kommunhuset

Ja vi, vi ska beväpna oss

Ja ja, ja svär utifrån mitt hjärta
Att vi furrisar ska beväpna oss

Ja vi, vi ska beväpna oss

Ja ja, ja hatar Rune Nilsson & Anders Tillström
Ja ja, ja hatar Lasse Ohlsson

Ja vi, vi ska beväpna oss

Ja, dom tål lite bly i nackarna
Ja, dom tål lite bly i nackarna

Ja vi, vi ska beväpna oss