

SLAGET VID RÄVARNAS KULLE.

Förord:

Över Englands hedar hade Hubertusjakterna förekommit i århundraden, men detta är historien om när rävarna slår tillbaka. Rävfolket är ett frihetsälskande folk som inte låter sig kuvas av människor eller någon annan, detta är dagen då människornas blod flöt över Englands hedar och inte rävarnas.

Gryning:

Solen gick upp och hanrävarna kom hem efter nattens jakt för föda, de hade med sig fasaner och annat gott till sina familjer. Ledarhonan, Nattskatta, gav några välsignade ord till hannarna, innan alla rävarna samlades uppe på den stora klippan för att intaga sin frukost.

Nattskatta kände på sig att det var något speciellt med denna dagen, hon satte sig för sig själv och blickade ut över nejden. Solen stod redan högt. Plötsligt hörde hon trumpetstötar och hundskall, Hubertusjakten hade börjat! Snabbt beordrade hon alla honor att ta med sig sina ungar ner i lyorna och hannarna vara beredda, nu skulle det bli krig!



Nattskatta samlade de unga rävhannarna kring sig och sa,

- Nu måste ni vara modiga, jag är gammal, men jag ska be till Inari att han beskyddar oss alla och hjälper er i striden mot den släthyade.

Rävhannarna nickade instämmande och tog sina pilbågar och la sig beredda bland klipporna. Överste Rödpäls hämtade även sin yxa och en KSP-60, han placerade KSP-60'n så han hade fritt skottfält ner mot dalen och kallade till sig Rufus för hjälp med matning av patronbandet. Längre ner på sluttningen mellan klippblocken, låg flera ungrävar redo med sina pilbågar.

Nu såg de jakthundarna komma springande, vilt skällande och ylande. Ungrävarna spände sina bågar och en skur av pilar flög mot jakthundarna, 2 hundar föll, genomborrade av pilar. En stor jakthundshane kom uppför kullens högra sida, ungräven, Modig, spände sin båge och siktade noga, innan han skickade iväg pilen, rakt i bröstet på den stora jakthunden. Jakthunden gav till ett tjut och reste sig på bakbenen och slog undan pilen med tassens. Sen kastade han sig över Modig. Modig såg rakt in i den rasande hundens ögon, men Modig gav en svag mörning och fick tag om hundens testiklar och klämde åt, hunden gav till ett ylande och snart anlände 2 andra ungrävar, som sköt flera pilar mot den rasande hunden, som slutligen föll död ner framför Modigs tassar.

Nedanför kullen hade flera jakthundar stupat för rävarnas pilar, medan Rödpäls fingrade oroligt på patronerna, han ville använda KSP-60'n när han såg människorna. Nu hördes trumpeteten igen och han såg 2 människor till häst, komma i full galopp, upp för kullen. Rödpäls fällde om spaken på KSP-60'n till skarpt läge och,
RATATATATATATATATATA, RATATATATATATATA,
RATATATATATATATATATATA!

Människorna föll ur sadeln, genomborrade av flera kulor, hästarna stupade också för skottsälvorna. Flera ungrävar sprang under stridsrop ner mot de två stupade människorna, när de väl kom fram så ville de se hur ful människan var på nära håll. Ingen päls, tomma uttryckslösa ögon, små runda öron, kunde de konstatera. Människan hade ingen svans heller. En av ungrävarna började frenetiskt hoppa på den ena döda människan ylande av glädje.

Men snart dök fler människor upp, de var nu många och red fort mot rävarnas kulle. Ungrävarna fick skynda sig upp för slutningen igen. Nu såg de att dessa människorna hade gevär. Rödpäls andades häftigt och väntade på att få människorna inom skotthåll, plötsligt hördes jettmotorer och 2st F/A-18 dök upp, det var Smirre och Plucky som kom till undsättning, de hade startat från Vithjortsparkens flygbas, när de fått nys om att rävarnas kulle här uppe i norr var hotad.

Flygplanen gjorde en sväng i en vid båge och människorna stannade till för att titta på flygplanen, då de plötsligt såg att vingarna pryddes av en grön stjärna med ett rävtass avtryck i. Samtidigt hade Smirre låst på människorna och avfyra sina 70 mm raketer, innan människorna viste ordet av, så exploderade det runt omkring dem, människor och hästar kastades i en ända röra. Nu kom Plucky i det andra F/A-18 planet och fällde 2 bomber mot de resterande människorna. Plötsligt omgavs människorna av eld och de fick något kletigt på sig som brann, som inte gick att släcka. Människorna sprang brinnande omkring, hästarna stegrade sig som brinnande halmbockar. Plucky hade använt napalm mot människorna. Rödpäls tittade med förundran på människornas öde, medan Rufus fnittrade upphetsat. Rödpäls klatschade till Rufus i nacken, för att påminna om situationens alvar.

Plötsligt kom självaste Mastern ridande, han såg alla hundar, hästar och människor som låg huller om buller, slaktade och brända av napalm, nedanför kullen. Mastern osäkrade sin Winchester och red upp för kullen. Plötsligt kom flera stockar rullande ner för kullen och hans häst stegrade sig och mastern föll ur sadeln, och tappade sin Winchester.

Då plötsligt kastade sig flera rävar över honom, han hade inte en chans att klara sig obeväpnad mot 8 rävar. Rävarna band hans armar och ben med tallrötter och nu kunde de konstatera att det var självaste Prins Charles som var ledare för Hubertusjakten. Rödpäls kom nu gående ner för kullens sluttning, med sin stora stridsyx.



Vad ska vi göra med honom, frågade en av de yngre rävarna. Rödpäls tittade på den nu hjälplöse Prins Charles som låg på marken och bönade för sitt liv. Mickel kom också dit ner och betraktade människoprinsen, Mickel satte ena tassens i nacken på Prins Charles och tryckte ner han mot marken.

- vi dödar honom, för han har dödat så många av oss, sa Mickel.

Rödpäls höjde yxan mot prinsen som bad för sitt liv, Rödpäls mötte prinsens blick och såg en oerhörd rädsla, men Rödpäls gav prinsen bara en föraktfull blick, innan han lät den vassa yxan kapa huvudet av Prins Charles.

Kroppen låg och ryckte på marken, med blodet pulserande ur snitt ytan av halsen, Rödpäls tog upp prins Charles huvud och höll upp det, han ropade,

- **SEGERN ÄR VÅR!**

De andra rävarna strömmade ner för kullen, gamle Nattskatta kom också ner. De bar med sig den döde människoprinsens kropp och huvud. Med in i berget. Där de flådde kroppen och av skinnet av Prins Charles, gjorde de en fäll att ha på golvet i den stora gemensamma kammaren, huvudet spikades upp på väggen som prydnad och köttet grillade de och festade på länge. Nattskatta åt prinsens hjärta med god aptit.

Rävars väl och rävars makt, tjänas utav rävars pakt!

© Smirre.